

## Bedevaart



Op 16 juni willen we samen op bedevaart gaan. Na twee jaar van coronamaatregelen, hebben we het idee dat velen wel een leuke uitstap kunnen gebruiken. Een moment om tot nieuwe inspiratie en nieuwe zin te komen. In Meersel-Dreef weten we daar een perfecte plek voor: het kapucijnenklooster. Een gezellig ontvangst met koffie/thee en appelflappen. Een mooie kloosterkerk, waar we zelf een feestelijke viering houden. Een prachtige tuin om in te wandelen, met fluitende vogels en mooie beelden. Een terras om wat te eten en te drinken. En een Mariagrot waar je een kaarsje kunt branden. Ga jij ook mee?

Wanneer: donderdag 16 juni

Tijd: 9:00 -17:30 uur

Kosten: 35 euro p.p. en ook per begeleider voor vervoer, koffie/thee en appelflappen, lunch en viering

Ga je met eigen vervoer, dan kost het: 25 euro

Opgave: voor 23 mei bij Janny of Digna (zie de pagina 'contact' op deze website)

Let op: elke deelnemer neemt zelf een begeleider of vrijwilliger mee.